

OPMAAT NASREDDIN HODJA

Nasreddin Hodja is een fictieve Mekka-pelgrim uit het Turkse volksleven die door zijn gelijkenissen, een bekende stijlform uit het Nabije oosten, zie de gelijkenissen van Jezus van Nazareth, zijn toehoorders tot wijsheid aanzet.

Over het jagen van beren.

Op een dag riep de koning Hodja bij zich en vroeg met hem beren te gaan jagen. Hodja schrok geweldig van dit idee, maar tja, bevel van de koning. Hij had te gaan, doodsbang als hij was.

Toen hij terug kwam in het dorp, vroegen de omstanders hem: hoe ging de berenjacht? Geweldig antwoordde hij. Hoeveel beren heb je gedood? Geen. Hoeveel heb je dan achterna gezeten? Geen. Hoeveel heb je er dan gezien? Geen. Wat was er dan zo geweldig aan die berenjacht van jou? Nou, zei Hodja, omdat wanneer je beren jaagt, geen, let wel: geen meer dan genoeg is.