

OP CHURCHILL

11 november 1937: Dictators berijden tijgers waarvan zij niet durven af te stappen. Maar deze tijgers kunnen zeer hongerig worden.

1 oktober 1939: Ik kan u niet voorspellen welke stappen Rusland zal zetten. Het is een raadsel verpakt in een mysterie en dat gevat binnen een ondoorgrondelijk geheim.

20 augustus 1940: Nog nooit was op het gebied van het menselijke conflict zoveel te danken aan zo weinigen.

21 maart 1943: Er is geen betere investering voor welke gemeenschap dan ook, dan het stoppen van melk in zuigelingen.

In memoires: Bij oorlog: besluitvaardigheid; bij verlies: verzet; bij overwinning: grootmoedigheid; bij vrede: welwillendheid