

OP JOSTEIN GAARDER

Er is een wereld. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bevindt dit feit zich op het randje van het onmogelijke. Het zou veel voorstelbaarder zijn geweest als er toevallig niets was geweest. In dat geval zou niemand onder welke omstandigheid dan ook zich hoeven af te vragen waarom er eerder niets dan iets bestond.